

6

Verkeersplan

12

Alles kids!

14

Geschiedenis in
de buurt



De Leidschebuurt krant

HERFST 2023



**DE
TOYBOYS**

Bij de Toyboys in de Gierstraat ontdek je de allerleukste cadeautjes voor de feestdagen! Pokémon, Squishmallows, Transformers, Marvel, Harry Potter en Star Wars! shoppen kan ook online:

www.detoyboys.nl



Beste buurtbewoners,

Het gebeurt niet vaak dat ons wijkje het landelijke nieuws haalt. Maar een aantal verkeersborden hebben ons vrolijke wijkje nu toch landelijke bekendheid gegeven. Daar waar sommigen opgelucht zijn omdat ze ineens in één keer rechtdoor de wijk uit kunnen rijden, raken anderen volledig verdwaald in het doolhof van eenrichtingsborden. Ondanks de lange periode van inspraak komt dit toch als verrassing. Want wees eerlijk: wie leest die gemeente brieven echt? Om uw zoekvermogen in het doolhof te trainen, hebben we ook in deze krant een speurtocht uitgezet. Door de hele krant vindt u kleine vogeltjes zoals hieronder. Kunt u ze alle 12 vinden?



Al zoekend komt u vanzelf langs al het andere warme nieuws uit de buurt. Met de herfst op komst is het tijd om het binnen gezellig en warm te maken. Ook is dit het seizoen van de wandelingen door de prachtige veranderende natuur. En dat op een steenworp afstand. De kinderredactie heeft weer hard gewerkt om een paar mooie pagina's te maken met interessant nieuws.

Naast al het nieuws vinden we het altijd leuk om post te krijgen. Dit keer twee ingezonden stukken! De eerste leest u op pagina 7, de tweede helemaal achteraan, op pagina 26. Heeft u ook een bericht voor de redactie? Stuur dan een mail naar wijkkrant@leidsebuurt.nl

Een hele gezellige herfst gewenst en veel leesplezier!



5 Burendag!

Inhoud

Nieuwsflitsen / **5**

Natuur in de buurt / **9**

Bij ons in de buurt / **10**

Alles kids! / **12**

Geschiedenis in de buurt / **14**

Column en recept / **16**

Bij ons thuis / **18**

Thuis in de buurt / **20**

Het Badhuis / **22**

Muis en Maté / **24**

Column en contactgegevens / **26**

Bij ons thuis... is het volop herfst!

Op de voorkant van de Leidsebuurtkrant staat in 2023 elke keer het huis van Muis en Maté. Dit keer gaan ze in weer en wind door de Leidsebuurt, terwijl ze liever, net als het buurmeisje [kun je haar vinden op de voorkant?], binnen zitten met een boek. Lees ook het verhaal op bladzijde 24 en 25.



24

Muis en Maté



20 Thuis in de buurt

UITVAARTVERZORGING —SINDS 1878—
UITENDAAL

023 - 532 44 86

Een familiebedrijf dat garant staat voor maximale kwaliteit bij de volledige verzorging van begravenis of crematie.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Wil je ook
genieten
van verse
biologische
groente?



in juli of augustus
of kom een mooie bos biologische
bloemen plukken

www.wijtelengroente.nl
06 - 24 16 58 78 • info@wijtelengroente.nl



STANDAERT
DE GIER &
ZUIDBERG

financieel
adviseurs

- Verzekeringen
 - Hypotheken
- Financieringen
 - Pensioenen
 - Fiscaal advies
- Vermogens advies
 - Mediation

De financieel
adviseurs van de
Leidsebuurt



Leidsevaart 10 a 2013 HA Haarlem 023 534 50 23 info@sdgz.nl www.sdgz.nl



Burendag Leidseplein

Op 23 september 2023 was het weer nationale Burendag en Renate Ruitenberg, bewoonster aan het Leidseplein, heeft daarvoor samen met drie burens een Burendag-budget aangevraagd. Doel was om hiervan vogelhuisjes en bloembollen te kopen en deze met de buurt op te hangen en te planten. En het budget werd toegekend!



Een groep van directe burens verzamelde zich op 23 september om 10 uur, met trappen en ladders, boren en scheppen. Er werd gestart met koffie en heerlijke zelfgebakken cake en chocoladetaart, door Lee Taylor.

Linda Willemsen, de 'tuinvrouw van het Leidseplein' had van tevoren al helemaal bedacht waar op het plein de bollen (totaal 440) het beste geplant konden worden en hoe diep



elke bol in de grond moest. Er zijn in totaal 14 vogelhuisjes opgehangen, voor verschillende vogels. Er was een instructie bij elk huisje hoe hoog het moest hangen, in welke richting en wel of niet beschut. Dus kijk eens omhoog als je langs het plein fietst!



Het was een zeer geslaagde actie, waarbij het vooral ook heel leuk was dat de burens elkaar beter leerden kennen! Voor interesse in het aanvragen van een Burendag-budget voor een toekomstige Burendag verwijzen we graag naar de site www.burendag.nl.



Tegelijkertijd kon men Tegelwippen bij het Badhuis.

Het nieuwe verkeersplan

Alles went behalve verandering. Hoe zorgvuldig deze ook is voorbereid en uitgedacht. Hoe goed men ook geprobeerd heeft iedereen te bereiken door middel van: brieven aan alle huishoudens van de Leidsebuurt verstuurd in 2021, aankondigingen op de site Leidsebuurt.nl, in de Leidsebuurtkrant, op sociale media, (het plan was 2 jaar in te zien online en offline voor commentaar, hier zijn 3 reacties opgekomen) en tot slot 2 inspraakavonden in Het Badhuis. Het lukt nooit om iedereen blij te maken en -hand in eigen boezem- ik heb ook vooral naar mijn eigen straatje en aanrijroutes gekeken. En zelfs toen zag ik niet dat de De Clercqstraat bijvoorbeeld nu vanaf de Voorzorgstraat beide kanten verboden in te rijden is. Super onhandig, maar er zal wel een idee achter zitten. De verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger maken, dat was het plan. Is dat ook gelukt?

Als je de laatste weken de facebook-pagina van de Leidsebuurt hebt gelezen, is het verkeersplan dat er nu is geplaatst, voor veel mensen geen succes. (Kleine kanttekening: negatieve reacties worden vaker gedeeld dan



positieve) Wat natuurlijk niet hielp is dat de borden in 'plukjes' werden geplaatst waardoor de oude en nieuwe situatie door elkaar liepen en je op sommige plekken tijdelijk in een soort fuik reed. Maar er waren in die periode ook straten waar alle borden al waren weggehaald en de nieuwe nog niet geplaatst.

Inmiddels doen een aantal bewoners de oproep om hen te helpen dit plan terug te draaien. Ze vragen buurtbewoners een melding bij de gemeente te doen. Dit kan als volgt: Ga naar de website van de gemeente, haarlem.nl: haarlem.nl/lets-anders-melden-over-de-openbare-ruimte
1. Vermeld wat je meemaakt door de nieuwe verkeerssituatie en hoe vaak dit gebeurt
2. Vraag om terugdraaien van het plan.

Als je wilt kun je je melding even mailen naar: bewonersLBHLM@gmail.com. Dit is het mailadres van een groep eerdere bezwaarmakers en andere bewoners van de Leidsebuurt.

De Klaagbuur

Zijn de burens eindelijk klaar met die afschuwelijke verbouwing, en slaapt aan de andere kant de nieuwe baby regelmatig door, dan dient het volgende zich weer aan.



Ik hoor u al denken: die man heeft altijd wat te klagen! Maar ik zeg u: kom voor de grap eens rond een uur of zes 's morgens langs. De nieuwe zwarte familie die onderdak heeft gevonden in mijn straat is niet om aan te horen! Ze schreeuwen, gillen en vechten! Zodra de zon op komt, zijn ze er als de kippen bij. Het enige voordeel is dat ik mijn wekker niet meer hoeft te zetten.



Het schijnt een hele sociale familie te zijn. Dat is de reden dat ze zo verbaal zijn. Nou ik zeg het je: dit heeft niets met sociaal te maken. Het is hooguit asociaal! Ik heb er wat van geprobeerd te zeggen deze zomer. Nu krijg ik hele shows aan het begin van de avond. Al hun vrienden worden uitgenodigd. Ze vliegen door mijn tuin als gekken! En nee, natuurlijk zijn ze niet zindelijk en dus ligt mijn hele tuin vol met vogelschijt. Van dat herfstzonnnetje kan ik dit jaar dus niet genieten!

Kauwtjes zijn hele trouwe vogels. Ze blijven hun hele leven bij elkaar. Ik hoop van harte dat dit niet geldt voor hun omgeving en hun burens, want ik ben deze vieze vogels met hun gemene blauwe ogen liever kwijt dan rijk! Wat een snert beesten!

Anoniem



INGEZONDEN

Beste buurtgenoten,

Eindelijk! Al vele malen voelde ik de behoefte, of had ik het voornemen om een 'ingezonden brief' naar de Leidsebuurkrant te sturen. Ik vermoed dat er best onder jullie soms ook mensen zijn die deze gedachten/gevoelens kennen. Gewoon omdat je ergens mega van baalt in de buurt of omdat je misschien wel eens iemand uit je buurt in het zonnetje zou willen zetten, om welke reden dan ook.

Voor mij persoonlijk was er toch vaak een uitvlucht om niks te verzenden. Het idee, waarvan je denkt daar zit niemand op te wachten of waarvan je voelt 'ach de gemeente doet het toch!' En die buurvrouw hoeft eigenlijk ook ik geen complimenten te geven, omdat ze met een prikstok de straat schoonhoudt.

Daar bovenop ben ik niet handig met typen en al helemaal niet met de computer. Enfin, deze brief is handgeschreven. Er zijn bij onze Leidsebuurkrant een paar hele aardige dames (of moet ik, lekker woke, mensen zeggen?) die dit voor uitgave geschikt gaan maken. Waarvoor dank, Mara en Eva!

Ik, we, waren vanavond naar een buurtbijeenkomst die bedoeld was om afscheid van onze wijkraad te nemen. De gemeente heeft namelijk een nieuw plan bedacht waarin de wijkraden afgeschaft worden. Het zal begrijpelijker wijs velen van ons een worst zijn, want de gemeente doet toch wat haar dunkt en met de wijkraad hadden we toch ook niet al te veel te maken. Echter, door mijn ervaringen uit het verleden en de daardoor ontstane grote scepsis naar de gemeente, had ik zoiets van: Wacht even! Wijkraad afschaffen? En dan? Al moet ik eerlijkheidshalve ook bekennen dat ik erop geattendeerd was door iemand die, meer dan één van mijn allerliefste, buurtgenootjes is.

Er zouden ook mensen van de gemeente zijn die uitleg zouden komen geven over de nieuwe wijkplatformen. En waarbij je ook vragen, klachten of ideeën kwijt kon. Gedeeltelijk gingen wij

ook naar deze bijeenkomst omdat we ons wilden beklagen over het onlangs uitgevoerde verkeersplan. (lees: onnodige auto pestende onjuist doordachte eenrichtingsverkeer) Gevoelsmatig en schijnbaar na vele berichten desbetreffend op Facebook, hadden we eigenlijk gehoopt dat er meerdere buurtgenoten zouden verschijnen. Helaas waren er maar een handjevol mensen en kwam dit dus ook niet aan het licht.

Ten aanzien van het wijkplatform, de toekomst zal gaan uitwijzen hoe goed het zal gaan werken. Ik sta er niet negatief tegenover. Kort gezegd gaat het iedereen (ipv enkel wijkraadsleden) de mogelijkheid geven om initiatieven, wensen, klachten, ten aanzien van vele facetten (groen, verduurzaming, verkeer, sport, eenzaamheid, armoede, of wat dan ook) in de buurt via een verbindingspersoon bij de gemeente aanhangig te maken. Met eventueel mogelijkheden tot subsidies of andere door de gemeente geleverde hulpmiddelen.

Heb je een idee, klacht of whatever, deel het met een paar buurtgenoten (dat is echt niet zo moeilijk) vanaf 3 personen (zo begreep ik) kan je dan al een platform vormen en derhalve een spreekbuis naar de gemeente zijn. Als het goed is zal het de sociale contacten tussen burens en buurtgenoten bevorderen en hopelijk ook verbeteren.

Ik heb vanavond op deze bijeenkomst gelukkig ondervonden dat mijn waarheid niet ieders waarheid is en andersom. En daar is niets mis mee! Maar let's agree to disagree, leef en laat leven! Elke lol en elk rot moment is tijdelijk.

Oude wijkraadsleden, bedankt! En buurtgenoten: Make fun! En laat hier ook eens iets van je lezen (horen).

Met vriendelijke groet,
Jack Westergracht

KOLDER



Onze eigen Leidsebuurt Theatergroep Lava, heeft weer een nieuwe voorstelling: KOLDER! Een prachtige, ontroerende, maar ook grappige voorstelling over mentale gezondheid. KOLDER is een collage-voorstelling, een associatieve reis door de geschiedenis van de psychiatrie, de hoofden van mensen met mentale kwetsbaarheden en onze 'eigen kolder'. De voorstelling is te zien in het Seinwezen, op een steenworp afstand van de Leidsebuurt. Kaartjes zijn te krijgen via de website: tglava.nl

Willy's Vis

Al het gezonde
komt uit zee!



MERELS DIERENKLINIEK

WWW.MERELSDIERENKLINIEK.NL

Elke dag een
avontuur bij BLOS!



Op onze kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang locaties is elke dag een avontuur. Spelend ontdekt je kind wie het is en wat het in zich heeft.

Waarom kiezen voor BLOS kinderopvang?

- ♥ Veilige, liefdevolle omgeving
- ♥ Afwisselend activiteitenprogramma
- ♥ Gezonde voeding
- ♥ Foto's en berichten via de ouderapp

Onze locaties in de buurt:

- ♥ Monacopad 1, Haarlem (kinderdagverblijf)
- ♥ Tetterodeweg 15, Overveen (buitenschoolse opvang)
- ♥ Wagenweg 92 - 94, Haarlem (kinderdagverblijf)
- ♥ Westergracht 3, Haarlem (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang)

Kijk voor meer informatie op blos.nl

BLOS.
kinderopvang

BAR GAST

'SCHENKT DE LEKKERSTE KOFFIE VAN HAARLEM... :)

GAST = OPEN

MA T/M VRIJ
08:00 TOT 16:00 UUR
ZATERDAG
09:00 TOT 16:00 UUR



TO GO

**KOFFIE
ONTBIJT LUNCH
ZOET**

#PROEVERIJEN #EXPOSITIES

BLIJF OP DE HOOGTE



@BAR.GAST

WIJ ZIJN TE VINDEN AAN DE
GASTHUISLAAN 131 - HAARLEM

GAST

KOFFIE & KEUKEN
TEL: 023 - 202 95 75
WWW.BARGAST.NL

VK MAKELAARS



Wat maakt VK Makelaars anders?

Wij zijn **GEEN**
WONINGFABRIEK
waar u een 'dossier' bent.

Fundacijfers:
9,6 voor **VERKOOP**
9,8 voor **AANKOOP**

GEEN legioen van makelaars
maar 1 vaste makelaar die u
van A tot Z begeleidt.

Wij hebben een enorm
bereik onder zoekers
op social media.

GEEN keuzemenu maar
ALTIJD persoonlijk
bereikbaar.

Wij werken 100% persoonlijk
en op maat waardoor we
betere resultaten boeken!

Meer info? Gratis waardebeoordeling? Vragen? Kennismaken? Kop koffie?

023 205 22 96 - info@vkmakelaars.nl

www.vkmakelaars.nl



Natuurherstel van natte duinvalleien in Nederland

Op een herfstige dag in september na een warme zomer spreek ik boswachter Rien de Vries van Staatsbosbeheer in het Poortgebouw van landgoed Elswout. Hij is 27 jaar oud en nu vijf jaar boswachter in de regio Kennemerland. Hij vertelt over de belangrijke rol van de natte duinvalleien.

Een mooie wandeling door de duinvalleien voor Leidsebuurters is te maken vanaf het Koevlak en de Zandwaaier langs 't Wed. Vanaf daar kun je de blauwe paaltjes volgen naar strandtent Parnassia aan zee. In dit prachtige gebied bloeit nu de parnassia maar er zijn ook duinviooltjes en orchideeën te vinden.

Natte duinvalleien zijn laaggelegen gebieden tussen de duinen waarin water wordt vastgehouden. Door zout water wordt zoet water opgestuwd, zo ontstaan natte duinvalleien met hun specifieke vegetatie. Ze zijn van groot belang omdat ze dienen als leefgebied voor veel zeldzame en kwetsbare planten- en diersoorten. Deze valleien zijn vaak voedselarm en hebben specifieke bodem- en hydrologische omstandigheden nodig om een geschikt leefgebied te vormen. Helaas hebben menselijke activiteiten, zoals drainage voor landbouwdoeleinden en waterwinning, de natuurlijke waterhuishouding van deze gebieden verstoord, wat geresulteerd heeft in een verlies aan biodiversiteit. Het water bij de Brouwerskolk is zeer zuiver. Zo ook uit de duinrel bij Elswout welke aan de overkant van de Duinlustweg gelegen is, en welk water wordt afgevoerd in de sloot.

In Nederland spelen natte duinvalleien een belangrijke rol in het behoud van biodiversiteit en het bieden van habitat voor unieke planten- en diersoorten. Om het verlies aan biodiversiteit te beperken en de natuurlijke veerkracht te herstellen, zijn er inspanningen geleverd om natte duinvalleien in Nederland te herstellen.

Het herstel van natte duinvalleien omvat verschillende maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de hydrologie en het herstellen van de natuurlijke vegetatie. Een van de belangrijkste maatregelen is het herstel van de waterhuishouding. Door het herstel van sloten en greppels kan het waterpeil beter worden gereguleerd, waardoor de valleien



natter worden. Dit is essentieel voor het bevorderen van de groei van karakteristieke plantensoorten die afhankelijk zijn van vochtige omstandigheden.

Het herstel van natte duinvalleien in Nederland heeft al positieve resultaten opgeleverd. Door het herstellen van de waterhuishouding en het verwijderen van invasieve soorten zijn er vele zeldzame planten teruggekeerd naar deze gebieden. Ook hebben verschillende bedreigde diersoorten, zoals de rugstreeppad en de kleine modderkruiper, baat bij deze herstelmaatregelen.

Hoewel er al veel vooruitgang is geboekt, is er nog steeds werk aan de winkel om natte duinvalleien volledig te herstellen en te beschermen. Klimaatverandering vormt bijvoorbeeld een nieuwe uitdaging, aangezien het kan leiden tot veranderingen in de neerslagpatronen en de waterhuishouding. Daarom is het van groot belang om voortdurend toezicht te houden, adaptieve maatregelen te nemen en het bewustzijn over het belang van deze waardevolle ecosystemen te vergroten!

Ik raad u vooral aan om deze herfst zelf een mooie wandeling te maken en daarbij te beseffen in wat voor prachtige omgeving wij wonen. Daar moeten we zuinig op zijn.



Nieuwe website!
pleintjehaarlem.nl

FrietMarie wordt weer 't Pleintje

"Kwaliteit en ambacht dat is waar wij voor staan!". Niels Nijdam neemt FrietMarie over. Maar niet onder de naam "FrietMarie", dat hoort bij Marieke.

Sinds enige tijd is de friettent FrietMarie in handen van Niels Nijdam. Niels heeft een tijdlang in de Leidsebuurt gewoond, in de Kolkstraat, maar is verhuisd naar een ruimer huis vanwege de geboorte van zijn kindje. Voordat hij naar Nederland terugkeerde, heeft Niels in de horeca op Bonaire gewerkt. Een vriend van Niels, die ook in de Leidsebuurt woont, tipte hem dat er een nieuwe eigenaar werd gezocht voor FrietMarie. Dit sprak Niels meteen aan, en hij greep zijn kans.

Niels werkt al zijn hele leven in de horeca en zag dit als zijn kans om zelfstandig te gaan ondernemen. Het runnen van een snackbar past goed bij zijn ambities. Het feit dat deze snackbar al zo lang bestaat en door verschillende eigenaren is uitgebouwd tot wat het nu is, geeft hem veel vertrouwen.

Hoewel het gebouw een nostalgische uitstraling heeft, heeft Niels ideeën om een aantal veranderingen aan te brengen. Hij wil het terras uitbreiden en ook de naam van de snackbar terug veranderen. De oorspronkelijke naam van de snackbar was 't Pleintje, Niels wil deze naam herstellen om zo de geschiedenis van het gebouwtje te eren. Hij richt zich niet alleen op het uiterlijk, maar ook op het menu. Hij maakt dagelijks ambachtelijk friet van verse aardappelen. Bovendien heeft hij

plannen om het menu uit te breiden met Indonesische gerechten, geïnspireerd op een suggestie van de moeder van een vriend, met wie hij wil gaan samenwerken. Dit biedt zowel kinderen als volwassenen de mogelijkheid om op dezelfde plek te genieten van een gevarieerd menu. "Veel kinderen houden van friet, terwijl volwassenen soms op zoek zijn naar iets anders, wat goed aansluit bij een Indonesisch gerecht," aldus Niels. Op deze manier wordt de snackbar toegankelijker en aantrekkelijker voor een breder publiek.

Niels is vastberaden om de komende tijd hard te werken om van 't Pleintje een comfortabele en gastvrije plek te maken voor iedereen in de buurt. Ondanks zijn eigen aanpassingen aan de nostalgische plek, wil hij de positieve sfeer van de geweldige snackbar behouden. Hij streeft ernaar om het bruisender en groter te maken, zodat het echt een centrale ontmoetingsplaats wordt voor de buurt.

De openingstijden van 't Pleintje zijn zes dagen per week, met uitzondering van dinsdag, van 16:00 tot 21:00 uur. Bestellen is ook online mogelijk.

Eet smakelijk!



BEL VOOR EEN AFSpraak!
06-24114506

Schoonheidsspecialiste

Claudia van der Velden

Triggerpoint/Shiatsu Therapie Sportmassage
www.schoonheidsspecialisteclaudia.nl

BasBike Tweewielerservice
Westergracht 99-zw, 2013 ZN HAARLEM

Voor reparaties en accessoires,
tevens dealer van:

SPARTA
Something Special

cortina

**BSP, Cortina, Pointer en Sparta
&
E-bikes van Sparta en Qwic**

T : 023 - 5312222
I: www.basbike.nl - E: info@basbike.nl

DierenDokters Haarlem

De nieuwste dierenkliniek van Haarlem
Service, kwaliteit en aandacht voor uw huisdier!

Moderne operatiekamer met gasnarcose en bewaking • Ruime opnamemogelijkheden en zuurstofkooi • Uitgebreid eigen laboratorium • EHBO-cursussen voor dieren
Puppyparty's • Second opinions • Apotheek en shop • Digitale röntgenfoto's
• Gratis deskundig voedingsadvies • Speciale aandacht voor othopedia • chirurgie
• gewrichtbehandelingen • dermatologie • Dierenarts met meer dan 20 jaar ervaring.

Kijk voor meer informatie op www.dierendokters.com

DierenDokters Haarlem - De Ruijterweg 18-20 Z - 2014 AV Haarlem - Tel: 023 - 87 00 303

AUTO SCHADEBEDRIJF

GEBROEDER S CHOUTEN

SPUITEN VAN KEUKENS EN MEUBELS
REPARATIE VAN DOFFE KOPLAMPEN

Wij zijn gespecialiseerd in:

- Autoschadeherstel / spuitwerk
- Taxatie en afhandeling met de verzekering voor W.A., W.A. casco en waarborgfondsschade.
- Spuiten van uw motor, scooter of scootmobiel
- Spuiten van keukens en meubels
- Reparatie van doffe koplampen

Altijd vervangend vervoer aanwezig

Quality parts en / of gebruikte onderdelen

Naast een reparatie met originele onderdelen kunt u ook kiezen voor een reparatie met goedkopere quality parts en / of gebruikte delen. Wij geven u graag een vrijblijvende offerte van uw schade en adviseren in het maken van de keuze van de onderdelen.

Maak snel een afspraak of kom bij ons langs!

Brouwersvaart 100 A/B, 2013 RC Haarlem | T. 023 - 531 62 12
www.autoschadeschouten.nl | info@autoschadeschouten.nl



Van koffieprut naar bitterbal

Wat gebeurt er met al het koffieprut van Bar Gast? 's Morgens wordt het opgehaald door Erik Boele. Hij neemt dit mee naar de Oesterzwammerij. Daar laat hij oesterzwammen groeien op de prut. Een oesterzwam is een paddenstoel, waar je bijvoorbeeld hele lekkere bitterballen mee kunt maken. Dankzij de Oesterzwammerij is er minder afval en wordt er minder vlees gegeten en dat is goed voor het milieu. Dit heeft Erik Boele ons verteld tijdens een super interessante rondleiding.



Levie, Jasper en Pippi op bezoek bij Erik van de Oesterzwammerij. De oesterzwammen groeien uit hangende zakken met koffieprut.

VERDWENEN STRUIKELSTEEN

De struikelsteen vlakbij de Bavo school is verdwenen. Wij hebben navraag gedaan en wat blijkt: de struikelsteen wordt opnieuw gemaakt omdat de stratenmakers de steen kapot hebben gemaakt. De nieuwe steen zal binnenkort worden teruggeplaatst, vertelt stichting Struikelstenen Haarlem.



PECH OP DE WEG

Stel je even voor: je zit in een rolstoel, loopt op krukken of je bent stokoud. Je denkt even een leuk rondje te maken in de buurt. Nou vergeet het maar! De Leidsebuurt is een hindernisbaan voor mindervaliden.

Kijk jij eigenlijk wel om je heen als je je (bak)fiets, brommer of ander voertuig op de stoep parkeert? Kunnen mindervaliden er nog wel langs?

Dit zijn dingen die je kan doen:

Staat je fiets midden op de stoep? Dat is echt niet goed. Zet hem dan achterom of zoek een ander plekje. Er moet tussen je voordeur en de weg minstens één meter vrije ruimte zijn (dat zijn ongeveer drie stoeptegels).

Denk volgende keer dus wel drie keer na voor je iets op de stoep parkeert.



Erik met Pippi en Sira. Tijd om bitterballen te proeven!



Wist je dat je zelf oesterzwammen kunt kweken? Bij de Oesterzwammerij kan je een kweekset kopen en na twee maanden al heerlijk smullen van je eigen paddenstoelen! Kijk op www.oesterzwammerij.nl



Oplossing rebus: herfst in de Leidsebuurt



Lola en Aaf in gesprek met Adele.

100-plussers gezocht!

Bent u een honderdplusser of kent u een honderdplusser? Dan zouden we graag met u in contact willen komen voor een mooi artikel voor de Leidsebuurtkrant. U kunt mailen naar: kinderredactielbk@gmail.com of een briefje in de brievenbus van het Badhuis gooien.

Dank u wel!



Interview met ADELE SCHOLTEN

Hoe kom je aan ideeën?

Het is een wisselwerking. Soms heb ik al een verhaal in mijn hoofd, en soms tekent Martijn iets en kijk ik daar goed naar, dan komt er vanzelf een idee voor een verhaal.

Welke genres schrijf je?

Young adult; spannende boeken voor jongeren tussen de (ongeveer) 12 en 18 jaar.

Wat is je lievelingsboek?

Mijn boek *Wisseldier - Gevangen*



Wat is je favoriete genre om zelf te lezen?
Grappige en romantische boeken.

Hoe kwam je op Muis en Maté?

Eigenlijk is het verzonnen door Martijn, want als je goed kijkt lijkt Maté wel een beetje op Martijn.

Heb je huisdieren?

Twee katten: Mitz en Katootje

Hoeveel boeken heb je geschreven?

7 boeken tot nu toe, er komt binnenkort een nieuwe aan.

Dank je wel!

Hallo, wij zijn Muis & Maté!



Groeten uit de Leidsebuurt

Kent u ook mooie verhalen uit de buurt, of heeft u nog foto's van vroeger? Mail naar info@groetenuitdeleidsebuurt.nl
Meer informatie staat op:
www.groetenuitdeleidsebuurt.nl

Melkinrichting van Wechem

Leidseplein 26 zwart



In 1936 verruilden Herman en Cato van Wechem-de Vries hun Amsterdamse leven voor een nieuw avontuur in onze mooie stad Haarlem. Hun twee zoontjes, 6 en 4 jaar oud, vergezelden hen op deze reis vol beloften. Hun nieuwe thuisbasis werd Leidseplein 28 zwart, waar ze zich vestigden in het benedenhuis, naast hun "melkhandel/kruideniersbedrijf".

Deze ondernemende familie nam de zaak over van een kruidenier, op de winkelruit prijkte de veelzeggende aanduiding "Melkinrichting". Terwijl Herman zich met een motorbakfiets door de wijk bewoog om huizen van verse zuivel te voorzien, bemensde Cato de winkel.

Het jaar 1939 bracht verdere veranderingen met zich mee, toen de hele familie verhuisde naar Leidseplein 26, dat zij nu volledig in eigendom hadden. Ondanks de ontberingen van de oorlog, leden ze geen honger. Na de oorlog besloot de oudste zoon, Bert, zich bij zijn ouders in de zaak te voegen. In 1957 trouwde hij met Tiny van Beek, die eerder werkzaam was als verkoopster bij schoenenwinkel Van Haren. Het jonge echtpaar nam hun intrek in het bovenhuis.

Het gezin floreerde in hun onderneming, maar in februari 1962 sloeg het noodlot toe met het plotselinge overlijden van Herman, op 59-jarige leeftijd aan een hartaanval. Bert en Tiny namen het bedrijf over, terwijl Cato bleef helpen, zover haar broze gezondheid het toeliet.

In de tijd van Herman en Cato werd melk nog verkocht in bussen en moest deze worden opgehaald bij melkfabriek De Sierkan aan de Zijlvest. Klanten brachten hun eigen 'melkkokers' mee naar de winkel: een ronde hoge pan met een los deksel, waarna de gewenste hoeveelheid melk met maatbekers werd afgemeten. Later kwamen er melkbussen met een terugslagkraan, die 0,5 liter melk per keer afgaven.

In die tijd was het redelijk normaal om aankopen op rekening te laten schrijven. Klanten betaalden wanneer hun weekloon was ontvangen. Voor klanten die niet betaalden, stuurde Tiny Bert met zijn motorbakfiets naar hun huis. Hij liet de motor draaien terwijl hij aanbelde, dit in de hoop dat men zich ten opzichte van de burens ging generen. Want iedereen wist op deze manier wat er loos was.

Naast de motorbakfiets kwam er ook een melkwagen. Deze had een kleine motor met een stang voorop. Je kon voor de wagen uit lopen met de stang in je hand, of er voorop gaan zitten, de stang omdraaien, en deze als stuur gebruiken. Hoewel de zaak was aangesloten bij de SRV-organisatie, kwam er nooit een rijdende winkel zoals de bekende SRV-wagens. Dit vanwege de investeringskosten en de ongeschikte straten van de Leidsebuurt.

In die tijd werden zuivelproducten geleverd door De Sierkan, verpakt in glazen flessen en later in kartonnen verpakkingen. Kratten werden 's nachts voor de winkel geplaatst, maar nadat er spullen waren verdwenen, kreeg de vrachtwagenchauffeur de sleutel van de winkel om de producten binnen te zetten.

Het beëindigen van hun melkhandel, in 1974, markeerde het einde van een tijdperk voor Bert en Tiny. Het werk was zwaar en de supermarkt was in opkomst. Ze vonden beiden werk in de detailhandel. In 1985 verlieten ze de Leidsebuurt.

NIEUW IN DE BUURT

Vier het leven!

Op 19 augustus onze tweeling 1 jaar geworden en dat hebben we goed gevierd! Omdat wij, net zoals veel Leidsebuurtbewoners, niet beschikken over een mega grote tuin hebben we het speeltuingebouw afgehuurd van speeltuin Brouwersplein. Echt een aanrader! Voor een leuk prijsje kun je gebruik maken van de zaal en keuken inclusief inventaris. Het toilet beschikt over een verschoningskussen, wel zo handig. Met mooi weer sta je lekker buiten, bij slecht weer binnen. De kinderen konden los in de speeltuin en de ouders hadden het ook naar hun zin. We huurden een slushpuppy- en popcorn machine, even langs de Sligro voor drank en snacks en het feest kon beginnen!

De kinderen vonden het weliswaar prachtig maar kregen er natuurlijk niet veel van mee, eigenlijk was dit feest vooral voor Thomas en mijzelf. Wij vierden dat we het eerste jaar zo goed zijn doorgekomen, want ondanks vele mooie momenten waren er ook veel verdrietige zaken. Maar al te vaak is een komst van een baby (of twee...) een ingrijpende gebeurtenis. Tel een heftig fertiliteitstraject, een pittige tweelingzwangerschap met bijbehorende knetterende hormonen, een postpartum depressie en het meeeeeega slaapgebrek erbij op en je snapt waarom



we het eerste jaar vooral het gevoel hebben gehad te moeten overleven. Het verdrietige eraan is dat dit verhaal zeker niet uniek is, 1 op de 5 vrouwen heeft last van mentale problemen de eerste 12 maanden na de zwangerschap. Ken je een jong gezin in de buurt die het moeilijk heeft? Probeer er voor ze te zijn en help, zonder te oordelen. Want het wordt beter, echt! En de wetenschap dat er een straat vol lieve burens voor je klaar staat als je dat nodig hebt, is echt een mega steun.

Onze lieverds zijn 1 jaar geworden, wij hebben het eerste jaar overleefd en onze liefde voor elkaar is sterker dan ooit. Daar proosten we op!

Liefs, Sanne

Oesterzwammen stoofpotje



Ingrediënten:

- 7g gedroogde eekhoortjesbrood (porcini)
- 200ml kokend water
- Half paddenstoelen bouillonblokjes
- 2-3 el olijfolie
- 300g oesterzwammen
- 1 tl zout
- 1 grote ui, in parten of op 'Oosterse wijze' gesneden
- 0,5 groene paprika in reepjes gesneden
- 0,5 rode paprika in reepjes gesneden
- 1 teentje knoflook, platgeslagen en kleingesneden
- 1 tl bruine suiker
- 30g boter
- 2 el bloem
- 0,5 tl cajun
- 0,5 tl gerookte paprika
- 0,25 tl zwarte peper
- 1 el tomatenpuree, dubbel geconcentreerd
- 100ml rijke rode wijn
- 1 el sojasaus, bij voorkeur een donkere

Bereiding

Plaats het gedroogde eekhoortjesbrood en een half bouillonblokjes in een kommetje met 200 ml kokend water. Snij de oesterzwammen in reepjes en bak ze met de olijfolie en een theelepel zout in een hapjespan. Doe er na een minuut de ui en paprika bij en zet het vuur iets lager. Voeg, wanneer het bruin wordt, de knoflook en suiker toe en bak een minuut mee. Doe de boter erbij en laat het smelten. Verspreid de bloem over de inhoud en roer door. Bak de bloem ongeveer 2-3 minuten gaar en een beetje bruin. Voeg de kruiden en de tomatenpuree toe. Knijp met je handen het vocht uit de geweldige eekhoortjesbrood. Voeg het dit vocht en de wijn toe aan het gerecht. Als het goed is, verdikt het heel snel. Voeg de sojasaus toe en eventueel naar smaak wat zout.

Eet smakelijk!



[zelfgekwakte]
@oesterzwammen



Heerlijke wijn
voor een
eerlijke prijs

Voor actueel aanbod
en aanbiedingen
www.mkwines.com

Voor ambachtelijk schilderwerk

Bob Prins

- ▶ Binnen- en buitenschilderwerk
- ▶ Behang- en witwerk
- ▶ Glasreparatie
- ▶ Planmatig onderhoud
- ▶ Vrijblijvende offerte
- ▶ Voor bedrijven en particulieren
- ▶ Scherpe prijzen

BEDRIJFSCHAP



SCHILDERSBEDRIJF

Tel. 023 – 536 16 68 Mobiel 06 - 53 58 69 78

E-mail: schildersbedrijfprins@gmail.com

Ook bereikbaar na 18.00 uur

Bouwbedrijf Barry van Werven

- Bouwadvies
- Verduurzamen
- Uit- en opbouw
- Projectrealisatie
- Funderingsherstel
- (Totaal) Renovatie



Tel.: 06 - 41716229
bouwbedrijfbarryvanwerven.nl



Wil je je (stads)tuin, balkon of terras
omtoveren tot een groen paradijs?

Dan kan ik je helpen met een passend
ontwerp, beplantings-plan of advies!

Ook een individuele workshop van
4 uur is mogelijk. Kijk op mijn website
voor meer info.

**Marjan Zaagman
Tuinontwerp**

www.marjanzaagman-tuinontwerp.nl
06-38578416



Bij ons thuis

Kinderboekenschrijfster Annemarie Jongbloed reisde tijdens de Kinderboekenweek het hele land door voor schoolbezoeken. Het thema was, net als deze rubriek: 'Bij Ons thuis'. Ze denkt terug aan de tijd dat ze nog in de Leidsebuurt woonde.

Ons eerste koophuis was in de Voorzorgstraat, waar we voorzetwanden voor de vochtige, schimmelige muren zetten. Toen mijn man Peter en ik een kind verwachtten, verhuisden we naar een beter onderhouden huis, om de hoek, aan de Leidsestraat. De dag na de verhuizing werd ons kind geboren. De kraamhulp heeft nog kasten in elkaar gezet!

We woonden er lang met veel plezier. Een lieve overbuurvrouw paste op onze kinderen, een overbuurman hielp soms spontaan met het maken van een fiets. Maar Peter ging steeds slechter zien. Geveltuinen, fietsen en over-

hangende struiken zorgden ervoor dat het steeds lastiger werd om veilig over de smalle stoepen te bewegen.

Van andere burens hadden we geregeld overlast, als ze tot diep in de nacht op klompen leken te dansen. Op een nacht stond ik om vier uur op de stoep om te vragen of het wat zachter kon. Met een zwaai opende de buuf haar deur: 'Hé, Emmy!' Blijkbaar verwachtte ze nog een gast... Toen heb ik weleens gedacht: Die voorzetwanden in ons eerste huis waren zo gek nog niet!

Lees ook het interview met Annemarie op de volgende pagina!



Je kunt al Annemarie haar boeken bekijken op haar website: www.annemariejongbloed.nl
Veel leesplezier!

Kinderboeken schrijven in de Leidsebuurt

Vind jij lezen ook zo stom? Dit vroeg een jongetje ooit aan Annemarie Jongbloed. "Hij vond het moeilijk en saai," herinnert Annemarie zich. Dit inspireerde haar om een kort verhaaltje te schrijven, gebaseerd op een gedeelde interesse. Het bleek goed aan te slaan bij de jongen, die al snel meer verhalen wilde lezen. Zo begon ze met het schrijven van meerdere verhalen, waarvan de meeste kinderboeken waren.

Net zoals het korte verhaal dat ze voor de jongen schreef, heeft ze nog meer van zulke verhalen geschreven. Sommige verhalen zijn gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen, terwijl andere volledig verzonnen zijn. Een van de verhalen gebaseerd op echte gebeurtenissen is verteld door mevrouw Jantje Zwaanswijk, die jarenlang in de Leidsebuurt woonde en over haar jeugd in Nederlands-Indië vertelde. "Dit boek bevat interessante, soms heftige verhalen, omdat ze een strenge vader had en later in een Jappenkamp terecht kwam," aldus Annemarie. Ze voegt eraan toe dat het verhaal soms ook grappig is, omdat Jantje allerlei streken uithaalde om te overleven.

Tijdens de Kinderboekenweek is Annemarie druk. Haar boek dat tijdens de Kinderboekenweek in de schijnwerpers staat, heet 'De Meestervervalser'. Het verhaal gaat over Bibal, een jongen uit een gezin met weinig geld, die Sterre ontmoet, een meisje uit een welgesteld gezin met een moeder die museumdirecteur is. Sterre moedigt Bibal aan om deel te nemen aan een tekenwedstrijd, maar Bibal kan niet zomaar goed tekenen; hij kan alleen perfecte kopieën maken.

Een ander boek dat Annemarie heeft geschreven, is 'Sleutels', waarvan het verhaal zich afspeelt in de bibliotheek van Haarlem. De specifieke plekken in het boek zijn in het echt te vinden in deze bibliotheek. Julia en Manus ontdekken een vreemde sleutel op een ongebruikelijke plek in de bibliotheek. Waar hoort deze sleutel bij? Misschien heeft het iets te maken met de diefstallen die in de bibliotheek plaatsvonden? Ze gaan samen op onderzoek uit in dit boek.

Met de vele boeken die Annemarie heeft geschreven, heeft ze leesmateriaal voor zowel kinderen als volwassenen gecreëerd. Een van haar boeken, 'Één Minuut voor Twaalf', is meer gericht op volwassenen en tieners, hoewel het geschikt is voor lezers vanaf 9 jaar.

Vanwege de verscheidenheid aan boeken met diepgaande verhalen, is het voor Annemarie moeilijk om een favoriet te kiezen. Ze zegt: "Het is bijna alsof ik tussen mijn kinderen moet kiezen: onmogelijk!"

Groeten uit de Leidsebuurt

Kent u ook mooie verhalen uit de buurt, of heeft u nog foto's van vroeger? Mail naar info@groetenuitdeleidsebuurt.nl
Meer informatie staat op: www.groetenuitdeleidsebuurt.nl



“Het werkt
verslavend om de
geschiedenis uit
te pluizen”

Buurtbewoonster **Peggy der Kinderen (67)** duikt in de historie van de Leidsebuurt. Het resultaat is te lezen op de bordjes van *Groeten uit de Leidsebuurt* die aan de gevels hangen.

“D aar op het hoekje zat een furniturenwinkel *De Bron*. Iets verderop in de straat was café *De witte kater*. En hier zat banketbakkerij *Ames*. Die kleinzoon krijg ik maar niet aan de veren. Jammer, want veel mensen noemen die zaak.” Peggy kan de Leidsebuurt van vroeger dromen. Lopend door de straten wijst ze het ene na het andere pand aan om vervolgens de sepia versies ervan op haar telefoon te laten zien. Mannen in pakken en met petten staan voor de panden waar nu kinderfietsen voor de gevels staan. Van de honderden bedrijfjes die er voor de jaren zeventig hebben gezeten, is Peggy van heel wat op de hoogte. Trots toont ze de zeven bordjes van ‘*Groeten uit de Leidsebuurt*’ die inmiddels op verschillende plaatsen opgehangen zijn door haar man. Daarop is een foto te zien van die locatie van vroeger, een korte tekst over het bedrijfje dat er heeft gezeten en een QR-code voor extra informatie.

Peggy: “In de coronatijd wandelde ik veel door de Vijfhoek. Daar zag ik lichtbakken met oude prenten. Dat vond ik zo leuk dat ik ook zoiets in mijn eigen buurt wilde doen. Mijn plan was foto’s van de panden in vroegere tijden in het raam te zetten. Toen ze in het Badhuis naar de geschiedenis ervan ging informeren, bleek dat buurtbewoners Mara, Eva en Liesbeth daar net initiatief hadden genomen om een wandelroute door de buurt uit te zetten. Dat werd een goede samenwerking: in plaats van tijdelijke fotolijsten in vensterbanken, zijn het echte bordjes geworden. De volgende tien worden bijna opgehangen. Bovendien is het project uitgemond in gezellige koffieochtenden in het Badhuis waar de oude bewoners samen herinneringen ophalen. “Dat was een bijkomend voordeel,” lacht Peggy. “Het is mooi om mensen samen te brengen. Bovendien werkt het verslavend om de geschiedenis helemaal uit te pluizen. Ik heb de beeldbank (verzameling beeldmateriaal, red.) van het Noord-Hollands Archief helemaal afgestroopt. Hoor ik

ergens een naam, ga ik meteen op zoek. Soms loopt het spoor dood en soms vind ik iets moois.” Zoals het verhaal van de chocolaterie *Albert Heijn* op de hoek van de Oranjeboomstraat en Oranjestraat. “Ik vond er een prachtige foto van in het archief. Later kwam ik toevallig in gesprek met Greet (90, red.), een geboren en getogen Leidsebuurter. Zij vertelde dat ze als zestienjarig meisje nog in die *Albert Heijn* had gewerkt en herinnerde zich hoe ze de groene zeep op een speciale manier moest inpakken. Geweldig vind ik al die verhalen. Zij heeft het bordje aan die gevel onthuld”

Peggy weet van geen ophouden. Naast de *Albert Heijn* zat vroeger kapper *Boon*. Hij verkocht ook sigaren en was begrafenisondernemer. “Dat was een handige combinatie, want die sigaren werden weer verkocht bij de uitvaarten. Zo ging dat vaak in die tijd. Veel voorkomers werden omgetoverd tot winkeltje, al was het maar om aan een beetje extra inkomen te komen.”

Wanneer Peggy voor het gemak zelf thee zet in het Badhuis, hoort barman Rob haar vertellen dat ze de kleinzoon *Ames* ondanks de e-mails en instagramberichten maar niet te pakken krijgt. Rob meldt dat hij iemand anders uit de *Ames*-familie elk jaar nog een kaartje stuurt met oud en nieuw. Peggy ruikt een kans en haakt er meteen op in: of hij hem niet een kaartje wil sturen met haar telefoonnummer. “Misschien lukt het op die manier om contact te leggen. Ik wil zo graag foto’s van die oude zaak. Ik heb er mooie verhalen over gehoord, van een buurtbewoner die voor openingstijd via de poort vast brood ging halen. Maar ja, zonder beeld geen bordje.”

High tea

Op 27 oktober organiseert Peggy een high tea in het Badhuis voor iedereen die het leuk vindt om over de buurt van vroeger te praten. Op 24 november en 22 december staan koffieochtenden gepland.



GEZOCHT: technische ondersteuning

Wie wil, of wie kent iemand die af en toe de geluidsinstallatie wil klaarzetten bij een voorstelling of concert? (M/V/X, alle leeftijden) We zoeken versterking want er gebeurt te veel leuks! Met een groeiend culturaanbod kan onze Jan Willem niet meer bij elke gelegenheid de techniek doen. Jan Willem: "Het is allemaal niet zo ingewikkeld als het lijkt - ik heb er zelf ook niet voor doorgestudeerd. Bij voldoende animo organiseer ik graag een keer een ochtendje, middagje of avondje om jullie wegwijs te maken."

Stuur een mail naar: vrijwilligers@badhuisleidsebuurt.nl

Ecotrip Festival

Ook het Badhuis doet mee aan het Ecotrip festival, hét Haarlemse cultuurfestival over duurzaamheid. Bij het Badhuis kan je je oude kleding inruilen voor een toffe nieuwe outfit, genieten van het Klimaatkoor en meeëten van een heerlijke lokale duurzame maaltijd tijdens de Badkamergalm. Kledingruilbeurs 28 oktober 14.00 - 16.00 uur. Kleding inleveren op 20, 26 en 27 oktober tussen 10.00 & 11.00 uur. Klimaatkoor 28 oktober 16.00 uur. Badkamergalm met maaltijd en live muziek van kwartet Villa Rosie 29 oktober 16.00 uur.



Expositie Piet Zwaanswijk

In november wordt de expositie van Piet Zwaanswijk geopend in het Badhuis. Deze bekende Haarlemse kunstenaar fleurt het Badhuis op met zijn bijzondere en eigenwijze beeldende kunst. Op 3 november vanaf 17:00 bent u van harte welkom voor de opening en de buurtborrel.



Kinderbadje

Iedere eerste woensdag van de maand van 9.30 - 11.00 zijn we er speciaal voor de allerkleinste uit de Leidsebuurt. Het Kinderbadje is een interactief en educatief aanbod van spel en plezier ter bevordering van de woordenschat en de taalontwikkeling. Een leuke voorbereiding op de peuterspeelzaal en kleuterschool! Er wordt voorgelezen, liedjes gezongen, gedanst en geknutseld. Kom langs met je kind en maak, onder genot van een kopje thee of koffie, tegelijkertijd contact met andere ouders! Het kinderbadje is er voor ouders met kinderen van 1 tot 4 jaar.

Wijzigingen voorbehouden, kijk voor de actuele planning en tijden op de website.

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

Dag	Tijd	Frequentie	Activiteit
ma	09.00 - 10.00	wekelijks	Stoelyoga
	09.45 - 11.45	laatste v.d. maand	Schrijfclub
	11.30 - 12.30	wekelijks	Spreekuur wijkagent
	11.00 - 13.00	wekelijks	Eten ophalen Oekraïners
di	10.00 - 12.00	wekelijks	MaakDinsdag
	11.00 - 13.00	wekelijks	Gespreksgroep Oekraïne
wo	09.30 - 11.00	1e v.d. maand	Kinderbadje
	13.00 - 15.00	om de week	Huiskamerproject
	15.30 - 17.00	wekelijks	Seniorenkoor
	20.00 - 22.00	laatste v.d. maand	Repaircafé
do	07.30 - 09.30	2e v.d. maand	Buurtontbijt
	10.00 - 13.00	wekelijks	Taalcafé
	10.00 - 13.00	wekelijks	Ontmoeting Oekraïne
	11.00 - 13.00	wekelijks	Eten ophalen Oekraïners
vr	08.30 - 10.00	wekelijks	Koffieurtje
	09.00 - 12.00	wekelijks	Gespreksgroep Oekraïne
	10.00 - 11.00	wekelijks	BBB (gym)
	16.30 - 19.00	1e v.d. maand	Buurtborrel
zo	16.00 - 19.30	laatste v.d. maand	Badkamergalm

OKTOBER

- 26 BADHAP
- 27 HIGH TEA VOOR SENIOREN
- 28 KLEDINGRUILBEURS EN KLIMAATKOOR
- 29 BADKAMERGALM MET VILLA ROSIE

NOVEMBER

- 1 KINDERBADJE
- 2 KARAOKE
- 3 BUURTBORREL
17.00 - 18.30 uur
- 4&5 KUNSTLIJN
12.00 - 17.00 uur
- 11 KUNSTLIJN

15 AUTIROZE

16 BRUISBORREL

18 KLIMAATKOOR

19 WINTERMARKT

23 BADHAP

Buurtmaaltijd voor € 5, 18.00 - 20.00 uur, reserveren

24 KOFFIEOCHTEND VOOR SENIOREN

11.00 uur

24 DISCO ALS VANOUDS

14.30 uur

25 BADHUIS FILMAVOND

26 BADKAMERGALM MET GADJO ORKESTRA

29 REPAIR CAFÉ

20.00 uur

DECEMBER

1 BUURTBORREL

17.00 - 18.30 uur

3 POP-UP BOOKSHOP

6 KINDERBADJE

9 HARLEM JIVE

10 WORDS & MORE

15 KERSTSTUKJES MAKEN VOOR SENIOREN

14.00 uur

16 PUBQUIZ

20 AUTIROZE

21 BRUISBORREL MET KERSTKARAOKE

22 KOFFIEOCHTEND VOOR SENIOREN

22 VINYL BINGO

27 REPAIR CAFÉ

JANUARI

5 NIEUWJAARSBORREL

15 FILMAVOND

20 APRES SKI FEEST



*Maté en Muis wonen in de Leidsebuurt.
Maté is meester en Muis houdt van eten.
In elke Leidsebuurtkrant beleven ze een
nieuw avontuur.*

MUIS EN MATÉ

6 Regencape

Muis kijkt door het raam. Buiten waait de wind en het regent. 'Vogels zijn zielig, Maté. Ze hebben geen huis om in te schuilen.'

Maté schudt zijn hoofd. 'Vogels zijn niet dom. Ze maken nestjes op beschutte plekjes waar ze kunnen wonen.'

'Maar geen huis,' zegt Muis.

Maté aait Muis over zijn bolletje. 'Soms hebben ze wel een huisje. Een vogelhuisje.' Dan slaat hij zijn hand tegen zijn mond. 'Oh, nee! Ik heb winkelbuurvrouw beloofd vandaag een paar vogelhuisjes op te hangen. Helemaal vergeten! Gauw mijn gereedschap pakken.'

'Kan het niet morgen? We worden klets-kled-dernat,' piept Muis verschrikt.

'Morgen is het zondag. Dan heb ik met Tante Mies afgesproken. Als we thuiskomen uit Arnhem is het donker.' Hij haalt zijn schouders op. 'Van een beetje regen smelt je niet.' Maté pakt zijn hamer en doet een handje spijkers in zijn broekzak.

'Mag ik de paraplu? Ik heb geen zin om nat te worden,' zegt Muis.

Maté pakt de paraplu van de kapstok en neemt Muis mee naar buiten. 'Ik ga de ladder bij winkelbuurvrouw halen.'

Even later komt hij terug met een lange ladder en drie vogelhuisjes. Naast het huis van Muis en Maté staat een hoge boom. Maté zet de ladder er tegenaan en klimt samen met Muis omhoog. Dan gaat hij aan het

werk. In zijn ene hand houdt hij een spijker en in de andere hand een hamer. Tussen zijn knieën zit een vogelhuisje geklemd. Hij slaat met de hamer de spijker in de boom.

Muis zit op zijn billetjes op een hoge tak en kijkt naar de hardwerkende Maté. In zijn knuisten houdt hij de paraplu stevig vast. Door de wind die waait, wiebelen de takken heen en weer. 'Alle muizenkeutels nog aan toe, het regent en waait steeds harder,' piept Muis.

'Ik had een regencape bij winkelbuurvrouw moeten kopen,' zegt Maté. Hij is helemaal doorweekt geraakt.

'Verkoopt winkelbuurvrouw regencapes?' vraagt Muis verbaasd.

'Niet alleen regencapes, ook paraplu's en emmers voor als het dak lekt. Ieder seizoen verkoopt ze precies wat de mensen in de Leidsebuurt nodig hebben.' Maté hangt het vogelhuisje aan de boom. 'Winkelbuurvrouw is héél aardig,' zegt Muis.

'Of héél slim,' zegt Maté met een spijker tussen zijn tanden geklemd. Het regenwater druip van zijn haren en over zijn gezicht.

'Misschien moet je toch een regencape halen bij winkelbuurvrouw,' zegt Muis. 'En een zakje kaasknabbels, ik heb trek.'

'Ik ben al drijfnat, dus ik maak het wel af,' zegt Maté. 'En kaasknabbels verkoopt ze niet.' Hij slaat de spijker in de boom.





'Jammer,' zucht Muis. Dan licht zijn gezicht op. 'Zullen we er wat stro in doen? Dan hebben de vogeltjes een warm nest.' Maté schudt zijn hoofd. 'Het vogelhuisje moet leeg zijn. De vogels willen het nestje zelf maken met wat ze buiten vinden: blaadjes, pluisjes, katten of hondenharen.'

Muis wijst naar de stoep. 'Daar loopt een hond met lange haren, die komt goed van pas.' Maté kijkt omlaag en ziet de hond de winkel binnenglippen. 'O jee. Dat gaat winkelbuurvrouw niet leuk vinden. Zet je schrap, Muis.'

Vijf seconden later schiet de hond met een zwarte regencape over zich heen de winkel uit. Winkelbuurvrouw komt gillend naar buiten. 'Houd de dief!'

'Die hond wilde gewoon een regencape omdat het regent,' grinnikt Muis.

Opeens komt er een harde windvlaag. Muis geeft een gillette. 'Help, ik val!' Maar Muis valt niet, hij zweeft met paraplu en al richting de Leidsevaart.

Maté klimt zo snel als hij kan de ladder af.

'Maté!' roept de buurvrouw. 'Ga alsjeblieft achter die hond aan. Ik kan de winkel niet alleen laten.' Even weet Maté niet wat hij moet doen. Achter de hond of achter Muis aan?

'Het uitzicht is vanaf hier geweldig!' roept Muis vanuit de lucht. 'Ik zie de hond. Hij gaat de Jan Nieuwenhuijzenstraat in!'

Maté sprint de Jan Nieuwenhuijzenstraat in. Daar ziet hij de hond rennen. De regencape fladdert en wappert als de vleugels van een vogel.

Een meisje dat buiten loopt, roept: 'Batman. Batman! Kom hier!'

'Is dat jouw hond?' vraagt Maté buiten adem.

'Dat is de hond van mijn broer Robin. Ik was hem aan het uitlaten, maar toen ging hij ervandoor.'

'En nu loopt hij door de Leidsestraat!' roept Muis.

Het meisje rent zo hard ze kan achter de hond aan die Bat-

man heet. Maté rent achter het meisje en de hond aan.

'De hond is in de Oranjeboomstraat!' roept Muis.

In de Oranjeboomstraat staat de wijkagent met een mevrouw te praten. Hij ziet de hond, het meisje en Maté voorbijflitsen. 'Hé, waar gaat dat naartoe? Rustig aan hè! Dit is een nette buurt hoor,' roept hij luid en hij springt op zijn fiets.

'De hond is op weg naar het Badhuis,' roept Muis.

De mevrouw met wie de wijkagent stond te praten, rent ook achter de hond, het meisje, Maté en de wijkagent aan.

'Daar zweeft een muis en een paraplu door de lucht!' roept ze, maar niemand behalve Maté hoort wat ze zegt. Bij het Badhuis komt de hond tot stilstand. Het meisje pakt de lijn. Maté maakt de regencape die met de ophanghaak aan zijn halsband zit los. De hond draait een paar rondjes en legt een dikke drol voor de ingang van het Badhuis.

Maté kijkt hij omhoog waar Muis is gebleven. Muis zweeft langzaam naar beneden.

'Ah. Nu snap ik wat jullie aan het doen zijn. Je bent een behulpzame Leidsesbuurter,' zegt de Wijkagent.

'Ja, meneer agent,' zegt Maté. 'Even mijn paraplu opvangen.'

'Wel die drol oprapen,' zegt de wijkagent tegen het meisje. Muis landt op de schouder van Maté. 'Ben je in orde?' vraagt hij Muis.

'Het was gaaf,' lacht Muis.

Maté loopt met Muis door de Oranjeboomstraat terug naar huis.

Winkelbuurvrouw staat in de deuropening te wachten. Als Maté haar de regencape geeft, trekt ze een teleurgesteld gezicht. 'Die kan ik niet meer verkopen. Houd jij hem maar.'

'Dank u wel,' zegt Maté.

'Bofkont,' zegt Muis. 'Nu heb je een regencape tegen de regen.'

Maté kijkt omhoog. 'Het regent niet meer.'



INGEZONDEN



Door: Bram Cuppen

Afgelopen zomer zat ik samen met mijn buurmannen Dennis en Mick voor ons huis in de Brouwersstraat een biertje te drinken. Tijdens het ouwehoeren viel het ons op dat er ineens een duif dichtbij kwam zitten. In eerste instantie vonden we het niet heel raar, tot deze vogel toch wel heel dichtbij kwam. Hij was totaal niet schuw. Omdat het die periode erg heet was, besloten we direct een kommetje water voor hem, inmiddels omgedoopt tot Danny de Duif, neer te zetten. Tot onze verbazing begon hij direct gulzig te slurpen. Op dat moment zagen we ook dat Danny een ringetje om zijn pootje had. Omdat ik wel iets weet van vogels, weet ik ook dat dat ringetje betekende dat Danny een postduif is en ergens een thuis heeft, en we dat zouden kunnen vinden door zijn nummer in te voeren op een website. Danny was zo tam (of uitgeput) dat het redelijk makkelijk lukte hem te pakken en het ringetje af te lezen. Nummer ingevoerd, en ja hoor, er kwam een telefoonnummer uitrollen. Direct gebeld en we kregen ook gelijk de eigenaar aan de lijn. Danny hoorde thuis in Dokkum. Hij was ruim anderhalve week geleden losgelaten in Bergen op Zoom, en had samen met een paar vrienden de verkeerde afslag genomen, want: "van de tien zijn er maar vier thuisgekomen", vertelde de eigenaar. Hij vond het te ver om Danny te komen halen, en adviseerde ons hem alleen water te geven, geen eten, "dat kan hij makkelijk zelf vinden", volgens hem. Zo gezegd, zo gedaan. Danny heeft nog een half uurtje bij ons gezeten en vloog toen weg. De dagen hierna zagen we hem nog af en toe, tot na een dag of vijf niet meer is teruggekeerd. Met de eigenaar hadden we afgesproken dat hij het ons zou laten weten als Danny toch nog thuis zou komen, maar eerlijk gezegd rekende niemand van ons hierop.

Tot twee weken later. Een app uit Friesland, met foto: Danny was thuis! "Hij is behoorlijk afgefallen, maar vreet hier zijn krobje weer vol. Hij mag voorlopig lekker om het huis blijven en hoeft niet te vliegen." Eind goed, al goed.

Wil je ook een belevens insturen? Mail dan naar: wijkkrant@leidsebuurt.nl

Redactie Richard, Luna, Mara, Liesbeth, Peer, Ruud, Danny, Martijn, Eva, Marloes

Kinderredactie Pippi, Lola, Sira, Aaf, Robin, Jasper, Zoë, Fenne en Filipa

Illustraties Martijn KösterHenke

Vormgeving Eva van den Anker | buro madam

Drukwerk Drukland

Website www.leidsebuurt.nl

Deze Leidsebuurkrant werd bezorgd door onder andere:

Anneke, Joop, Jacolien, Rob, Marion, Marja, Philip, Rob, Marlies, Ruud, Ellen, Nicolette, Wies, Bé, Linda

Coördinatie bezorging Didi

KOPIJ

Suggesties of ideeën?

mail deze naar wijkkrant@leidsebuurt.nl

ADVERTENTIES

Aanleveren

per e-mail naar advertenties@leidsebuurt.nl

SusAnne

Cuts and Colours

Leidsestraat 20A, 2013 XK Haarlem



T: 06- 4011 7544 of boek online:
Open: Maandag t/m vrijdag

RegelZorg

RIJBEWIJS- & MEDISCHE KEURINGEN

Rijbewijs- en Medische keuringen

Al 15 jaar snel en betrouwbaar ✓
Voordelig vast tarief ✓

Eenvoudig online een afspraak maken ✓

Keuringen op 250 plaatsen door heel Nederland ✓

ALLE ARTSEN
KEUREN VIA
ZorgDomein



www.regelzorg.nl 088-2323300
Info@regelzorg.nl



voor al uw fietsreparaties

Onderhoud

Sinds oktober 2020 geopend.

Reparatie

Wij werken met vakmensen.

Wij streven naar

goede en snelle service.

Voor al uw reparaties.

Wij zien u graag tegemoet!

Onderdelen

Accessoires

2e hands fietsen

Ma tm Vrij 09:00 tot 18:00

Za 09:00 tot 17:00

Safero
Leidsestraat 58
2013XM Haarlem

0622709221
info@saferobikes.com
saferobikes.com

ALGEMEEN SLOTENSERVICE 24/7

Buitengesloten? Sleutel afgebroken? Slot defect?
Inbraak gehad? Bel ons en wij zijn meestal binnen
30 minuten bij u om het probleem op te lossen!



 Bel 24/7 met 06 - 479 635 65

-  24/7 HULP BIJ
- buitensluiting
 - verlies van sleutels
 - inbraakschade
 - kapotte sloten
 - vervangen van bestaande sloten
 - plaatsen van politie goedgekeurde sloten en beveiligingen
 - gespecialiseerd in schuifpuien
 - openen van kluizen
 - reparaties

AANBIEDING

VOOR DE BEWONERS VAN DE LEIDSEBUURT
geldig to 1 november 2023

COMPLETE MEERPUNTSSLUITING
BESLAG
CILINDER
DESKUNDIGE PLAATSING +

€ 415,- (incl. btw)

Algemeen Slotenservice - Rollandstraat 89 - 2013 SN Haarlem



Wapen van Kennemerland

DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER



Ramplaan 125, Haarlem

| 023 524 0532

| www.wapenvankennemerland.nl



KRAANTJE LEK

DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER



Duinlustweg 22, Overveen

| 023 524 1266

| www.kraantjelek.nl